



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Veertiende jaargang nr. 1, apr 2008

TENTOONSTELLINGEN

Hooge Mierde. -16 februari t/m 2 april 2008-
Onderdrukking & Bevrijding. Plaats: Museum
'De Bewogen Jaren', Floreffestraat 1. Open Do.
t/m Zo. 13 – 17 uur. Info: 020 – 668 18 68.

Mechelen, België. -3 t/m 21 maart 2008-
Vergeven –Verzoenen. De verhalen komen van
mensen die zelf geweld doorgemaakt hebben.
Deze tentoonstelling heeft een gelukkige face-lift
ondergaan. Hij is nieuw uitgeprint op verbeterd
materiaal. Plaats: Kerk, Bruul 54. Open Ma. t/m
Za. 9 – 17 uur, Zo. 12.30 – 17 uur. Info: Kerk en
Wereld +32 15 28 07 08.

Tiel – 4 t/m 31 maart 2008- Ongekend Verweer.
Vrouwen uit Somalië, de Balkan en Iran vertellen
hun verhaal over mensenrechten, discriminatie
en etnische spanningen. Plaats: Openbare
Bibliotheek, Kloosterstraat 3. Open: Ma. Di. Do.
Vr. 14 – 20 uur; Wo. 11 – 17.30; Za. 11 – 14 uur.
Info: 0344 – 61 32 88.

Overloon – 4 april t/m 31 augustus 2008-
Onderdrukking & Bevrijding. Aangrijpende
tentoonstelling over het droevige lot van Duise
dienstweigeraars en deserteurs in het Derde Rijk.
Plaats: Museum Liberty Park. Museumpark 1.
Open 10 – 17 uur. Juli – aug. 10 -18 uur. Info:
020 – 66 55 333.

Hein van der Kroon

"WEES DE VERANDERING DIE JE IN DE WERELD WIL ZIEN"

Dit is een van de bekende wijsheden van
Mahatma Gandhi. Mohandas K. Gandhi is
geboren in 1869 van Hindoese ouders in
Westelijk India. Zijn vader was minister in
Porbandor. Zijn moeder was extreem religieus.
Dat hield in dat ze bijvoorbeeld niet at wanneer
de zon niet scheen.

Mahatma Gandhi trouwde met: Kasturba
Makanji; zij waren toen beiden dertien jaar. Toen
hij achttien was, ging hij voor advocaat studeren.

Later ging hij naar Zuid-Afrika en kreeg er de
functie van raadsman. Hier spande hij zich in
om de rechten van de immigranten Indiërs te
verbeteren. En ontwikkelde hij zijn passieve
weerstand tegen onrechtvaardigheid, satyagraha
genaamd, wat waarheidskracht betekent. Door
zijn protesten, werd hij vaak gevangen genomen.

Voordat hij terugkeerde naar zijn geboorteland
met zijn vrouw en kinderen in 1915, had hij
radicaal het leven van de Indiërs in Zuid-Afrika
weten te veranderen.

Op 30 januari 1948, op de leeftijd van 78, is
hij gedood door een fanatieke Hindoe met een
revolver in een tuin in New Delhi. Gandhi werd
het symbool voor het Indiase volk. Hij is het
geweten van de mensheid.



OPROEP

We zijn dringend op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Het liefst een secretaris, omdat die is
weggefallen. Maar we kunnen ook schuiven met
de functies binnen het bestuur.

We vergaderen elke zes weken in Amsterdam,
dicht bij het Muiderpoortstation op
woensdagavond van 19.00 tot ruim 21.00 uur.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Hein
van der Kroon tel 020-6655333 of Loes Sjerp
0229-541288.

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een
acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend
gebruiken voor uw bijdrage over **2008**.
Als u gewend bent in het najaar te betalen
kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het
najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.
LET OP!! Opmerkingen die u op de
acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet.
Gebruik bij mededelingen een gewone
overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het
nummer dat in het witte vlakje staat.

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2007

Over het verslagjaar was er een voordelig resultaat groot € 4.632 (vorig jaar € 8.908). Begroot was een voordelig resultaat groot € 3.250.

Donaties en giften

De bijdragen van donateurs (jaarlijks en eenmalig tezamen) bedroegen € 8.752 tegen € 8.938 in 2006 en € 8.600 begroot. Per donateur werd gemiddeld € 23,09 bijgedragen tegen € 22,46 in 2006. 379 donateurs betaalden hun bijdrage voor 2007, voor 2006 was dit 398, derhalve 19 betalende donateurs minder (in 2006 waren dat er 20 minder). Er kwamen 6 donateurs bij evenals in 2006, 25 (in 2006 26) beëindigden hun donateurschap.

Tentoonstellingen

Met ingang van augustus 2007 begon Jurgen Winkler zijn werkzaamheden als 'coördinator reizende tentoonstellingen en depot'. Hij werkt vier uur per week (in de eerste maanden acht uur per week) als freelancer voor ons. Op de begroting was daarvoor geen geld uitgetrokken, de kosten bedroegen € 2.206.

Het bestuur heeft in het jaar 2007 wederom druk gezocht naar een persoon (vrijwilliger of bestuurslid, al dan niet betaald) om zich bezig te houden met het restaureren, moderniseren of anderszins aanpassen van het tentoonstellingsmateriaal.

Een tijdlang dacht men een dergelijke persoon (in de persoon van Mouad Zaghdoud) gevonden te hebben, maar deze moest toch na korte tijd wegens andere drukke werkzaamheden weer verstek laten gaan. De tentoonstelling 'Ghandi' kwam daardoor weer niet gereed, maar alles is op alles gezet om deze in het Ghandi-jaar 2008 alsnog klaar te hebben.

De opbrengst was € 917 tegen € 871 vorig jaar. Na aftrek van de kosten resulteerde een nadelig saldo van € 2.774 tegen € 484 vorig jaar. De sterke stijging van de kosten is het gevolg van de inschakeling van de betaalde coördinator.

Vredesmuseum op Internet

Bij ons Vredesmuseum op Internet waren er in 2007 geen grote uitbreidingen. Er waren wel meerdere toevoegingen aan de online-leeszaal, de galerie 'Kunst voor Vrede' en de gedichtencollectie. Verder kwam de tentoonstelling: 'Kernwapens Illegaal' eindelijk helemaal klaar. De tentoonstellingsagenda werd geautomatiseerd, zodat die eenvoudiger bij te houden is.

Eind 2007 telde het virtuele museum 419 webpagina's en er waren 14 pdf's met tezamen 576 pagina's beschikbaar voor download. Het bezoekersaantal steeg naar ca. 154.600 (vorig jaar ca. 131.200). Het aantal bekeken pagina's bedroeg ca. 362.900 (vorig jaar ca. 369.400).

Vijf best bekeken inhoudelijke onderdelen:

1. Tentoonstelling 'De Atoombom en de Mensheid'
2. Tentoonstelling 'Vergeven – Verzoenen'
3. Muziek en Vrede
4. Vredesgedichten
5. Tentoonstelling 'Gedeelde Visie'

Vijf best bekeken informatieve onderdelen:

1. Museumwinkel
2. Wat ons museum is en doet
3. Reactieformulier
4. Info campagne 'Burgemeesters voor Vrede'
5. Tentoonstellingsagenda

Collectie

Ten behoeve van het opbergen van onze collectie affiches werd ons een ladekast geschonken.

Er werd dit jaar geen speciale folder verspreid aan het einde van het jaar. Er was helaas geen tijd voor.

De omzet van de Museumwinkel bedroeg in 2007 € 4.398 (vorig jaar € 4.184). De winst bedroeg € 956 vorig jaar € 1.005).

Chris Geerse, penningmeester

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (di. en wo. 10.00–16.00 uur)
b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl