



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Zestiende jaargang nr. 1, mei 2010

TENTOONSTELLINGEN

In de afgelopen periode waren er weer diverse exposities. De Gandhi-tentoonstelling, Geweldloze actie – Vrede is de weg, was achtereenvolgens in Maastricht, (in het Woonzorgcentrum De Beyart), en in het stadhuis te Almere te zien. In Almere werd de tentoonstelling geopend door de antropoloog en publicist dr. Hans Feddema. Zicht op Vrede was te zien in het RO theater te Rotterdam. Loopgravenoorlog, de beroemde stripverhalen van Jacques Tardi over de oorlog in de loopgraven van WO I, was onlangs te zien in de Openbare bibliotheek van Delfzijl.

Midden Beemster. Van 30 april t/m 28 mei 2010: Onderdrukking & Bevrijding, een aangrijpende tentoonstelling over het lot van Duitse dienstweigeraars in WO II. Plaats: Keyserkerk, Middenweg 148. Open za. en zo. 12 – 17.00 uur. Andere dagen: info pastorie 0299 – 681 403.

Heesch. Van 3 t/m 28 mei 2010: Vergeven – Verzoenen. Verhalen met foto's die een indringend en persoonlijk beeld geven van vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen komen van mensen die zelf geweld doorgemaakt hebben. Plaats: Openbare Bibliotheek, De Misse 2, 5384 BZ. Open: ma. 14.30 – 20.00 uur / wo. 14.30 – 17.30 / vr. 14.30 – 20.00 / za. 10 – 13.00 uur. Deze tentoonstelling is roulerend in de drie bibliotheken in Heesch, Heeswijk Dinter en Nistelrode te zien.

Maastricht. Van 1 t/m 29 september 2010: Vergeven – Verzoenen. (Zie Heesch). Plaats: Woonzorgcentrum De Beyart, Brusselsestraat 38. Info: 043 631 17 00 (mw. M. Boselie)

Apeldoorn Van 16 september t/m 17 oktober 2010: Gandhi: Geweldloze actie – Vrede is de weg. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven en denken van Mahatma Gandhi. Hij is nog steeds een voorbeeld voor mensen die zoeken naar een vreedzame oplossing van conflicten. Plaats: wordt nog bekend gemaakt.

Boxmeer. Van 17 september t/m 16 oktober 2010: 75 jaar Kerk & Vrede. In het kader van haar 75-jarig bestaan heeft de vereniging Kerk en Vrede deze tentoonstelling samengesteld. Ze schetst aan de hand van fotokopieën en originelen van brieven, foto's en andere documenten, haar geschiedenis. Plaats: Stichting Anna, Veerstraat 49.

Hein van der Kroon

FAKKELS VOOR VREDE

KUK

DAT ZIJN ZO WEER
DUIZEND
LICHPUNTJES

Loeje

Webredacteur gezocht

We zoeken een vrijwilliger die als webredacteur het onderdeel 'Vrede in beweging' (www.vredesmuseum.nl/t_beweeg) van onze website onder haar/zijn hoede wil nemen. Dit onderdeel bevat jaaroverzichten van de hoogte- en dieptepunten die de vredesbeweging beroerden.

De webredacteur selecteert items, zoekt er passende plaatjes bij en schrijft teksten. Zij/hij moet dus een beetje thuis zijn in de vredesbeweging of bereid zijn dat te worden. Het feitelijk op de website zetten hoort niet tot de taken van de webredacteur, er is dus geen technische kennis van internet nodig.

Benodigde tijd: minimaal 15 uur per jaar. Het werk kan van huis uit worden gedaan. Onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Chris Geerse, tel. 015-785.01.37 of mail info@vredesmuseum.nl.

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend gebruiken voor uw bijdrage over 2010. Als u gewend bent in het najaar te betalen kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het najaarsnummer van De Vredesboot afwachten. **LET OP!!** Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet. Gebruik bij mededelingen een gewone overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het nummer dat in het witte vlakje staat.

Gandhi in Almere. 7 april 2010.

In maart won de PVV de raadsverkiezingen in Almere. Al lang daarvoor was er een afspraak voor een Gandhi-tentoonstelling in april in het gemeentehuis. Meestal wordt een tentoonstelling zonder veel drukte opgehangen. Maar het leven van Gandhi stond in het teken van verdraagzaamheid tussen religies en culturen. Gezien de grote aanhang van Wilders hier, besloten we een officiële opening te organiseren. Hoewel het kort dag was, zochten we contact met vredesorganisaties in Almere en omstreken. Met de kerken. Met scholen, met alle 39 nieuwe raadsleden. Maar ook met de wereldwinkel en de vrouwen die hadden geborduurd aan het wandkleed Vrede en Vrijheid, we nodigden de wethouder van onderwijs uit. We hebben voor een bevlogen spreker met grote kennis van Gandhi gezorgd. De gemeente zorgde voor borrelhapjes en een drankje en vaardigde een onderwijsambtenaar en de voorlichtster af.

De krant Almere Vandaag zond een journalist en een fotograaf. Er waren bestuursleden van het museum, een zeer boeiende lezing van dr. Hans Feddema met kritische noten over de PVV en over het belang van vanuit een open mind met elkaar omgaan. Ook een dominee en een pastoraal werkster waren van de partij. Verder iemand die 's morgens nog vredeseducatie in Groningen had gegeven en een onderwijsambtenaar, iemand van het Siddhartadorp in Lelystad die een vredeswijk in Almere willen starten. En Prof. Peter Schmid, die vele jaren Studium Generale met vredesthema's voor de universiteit Eindhoven heeft georganiseerd. Het was boeiend, gezellig en geanimeerd. Maar helaas. Er waren nootjes voor veel meer mensen dan er kwamen. En dat was jammer. Al stond er een mooi stukje met foto in de krant.

Loes Sjerp

Samenvatting jaarverslag 2009

In 2009 heeft het Museum in het hele land meerdere tentoonstellingen geëxposeerd. Ook in het Mennorode conferentiecentrum, met dank aan Marie-An Schut. We verwelkomen Magaly Scoop als nieuwe secretaris in het Dagelijks Bestuur.

Op 31 oktober is er weer een vrijwilligersdag gehouden in de Expeditie in Amersfoort. Er is in groepjes gepraat over "vredeseducatie, jongerententoonstelling en hoe dan?", "hoe verbeter je de PR" en "hoe wordt de site eigentijdser?".

We waren succesvol aanwezig op 21 mei op de alternatieve school Aventurijn in Loenen, die de kleinzoon van Mahatma Gandhi ontving. Hier hingen verkleinde kopieën van de Gandhi-tentoonstelling; het origineel was uitgeleend.

De afname van het aantal donateurs is groter geweest dan in voorgaande jaren en voor het eerst daalde ook het binnengehaalde bedrag vrij sterk. Speelt de economische crisis een rol?

In 2009 zijn onze tentoonstellingen vaker uitgeleend dan in 2008, maar het aantal tentoonstellingsweken is afgenomen. *Gedeelde Visie* is volledig opnieuw gemaakt. De titel werd veranderd in *Zicht op Vrede* en de tekst is opnieuw geredigeerd. Er is een derde versie van *Vergeven en Verzoenen* gemaakt, deze was door intensieve uitleen behoorlijk beschadigd. De panelen zijn ingelijst in aluminiumlijsten met aan de achterzijde een verstelbaar ophangstelsel.

Op de website is de tentoonstelling *Zicht op Vrede* geactualiseerd, items toegevoegd over vredesvlaggen en gedichten van schoolkinderen over Internationale Vredesdag, zes panelen toegevoegd aan *De Atoombom en de Mensheid* en vier recente affiches en een schilderij aan de virtuele collectie. Ook waren er toevoegingen aan de online leeszaal en webwinkel.

Financiën

In 2009 resulteerde een batig saldo groot € 2.122. Dat is minder dan begroot (€ 3.740) en veel minder dan vorig jaar (€ 6.894). De voornaamste redenen hiervoor waren: de veel hoger dan begrote kosten van het hermaken van tentoonstellingen, de tegenvallende donaties en de dalende rente.

De omzet van de Museumwinkel bedroeg in 2009 € 5.218 (vorig jaar € 4.525). De winst bedroeg € 1.093 (vorig jaar € 1.189). Ook werd € 3.581 uitgegeven aan het hermaken van tentoonstellingen. Na afsluiting van het boekjaar is ons een schadevergoeding van € 750 toegezegd door de afnemer voor de beschadigingen van *Vergeven & Verzoenen*. Na ontvangst zal dit bedrag in het lopende boekjaar worden verantwoord.

Chris Geerse, penningmeester

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (di. en wo. 10.00–16.00 uur)
b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl