



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Zestiende jaargang nr. 2, nov 2010

TENTOONSTELLINGEN

In het afgelopen tijdvak waren er weer diverse exposities door het hele land. De tentoonstelling 'Vergeven – Verzoenen' was in september achtereenvolgens te zien in het woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht en in de Vredeskerk te Amsterdam. Eind september was 'Zicht op Vrede' in de Openbare bibliotheek te Groningen. 'Gandhi, Geweldloze actie', was onlangs te zien in het stiltecentrum van de Doopsgezinde kerk te Apeldoorn. Wegens bezuinigingen blijkt het in 2011 helaas minder eenvoudig om tentoonstellingen in bibliotheken te plaatsen.

Enschede. Van 15 januari t/m 19 februari 2011: Gandhi, Geweldloze actie – Vrede is de weg. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven en denken van Gandhi. Nog steeds is hij een voorbeeld voor mensen die naar een vreedzame oplossing van conflicten zoeken. Plaats: Stads kantoor, Hengelose straat 51, 7514 AD. Open: ma. 11.00 – 16.30 / di t/m vr 8.30 – 16.30 / do ook 17.00 – 19.30 uur. Meer informatie? Tiny Hannink tel. 053 43 40 559.

Zwolle. Van 5 t/m 19 maart 2011: 1000 Vredesvrouwen. Deze tentoonstelling geeft een indrukwekkend beeld van het veelzijdige werk van vrouwen wereldwijd voor vrede en mensenrechten. Plaats: Doopsgezinde gemeente. Verdere info volgt.

Alkmaar. Van medio april tot medio mei 2011: Onderdrukking & Bevrijding. Aangrijpende tentoonstelling over het tragische lot van Duitse dienstweigeraars tijdens de tweede Wereldoorlog. Plaats: Centrale Bibliotheek Alkmaar. Info: 072-576 4813 (Sylvia Lourens).

Vinkeveen. Van 2 t/m 30 september 2011: Gandhi Geweldloze actie – Vrede is de weg. (zie Enschede). Plaats: Openbare bibliotheek, Tuinderslandje 4, 3645 EX. Nieuwsgierig? Meer informatie bij mevr. A. van Doorn, tel: 0297 – 26 20 20. Zie ook: www.bibliotheekavv.nl/vestiging.php.

Voor een overzicht van onze lopende tentoonstellingen kunt u ook onze fraaie, vernieuwde website raadplegen, onder: agenda tentoonstellingen.

Hein van der Kroon

Internationaal Vredesmuseum in Teheran

In het Niavaran Center in Teheran was van 29 juni tot 2 juli 2010 de tentoonstelling 'Messengers of Peace!', georganiseerd door o.a. Tehran Peace Museum. Hier presenteerden slachtoffers van chemische aanvallen uit Iran, Halabja en Vietnam ooggetuigeverslagen samen met overlevenden van de atoombom uit Hiroshima. Eind juni wordt namelijk jaarlijks de gasaanval van Irak op Sardasht herdacht. Delegaties uit Sardasht, Hiroshima, Vietnam, Halabja en Ieper- België (waar de eerste aanval met gas plaatsvond tijdens WO I) toonden, samen met andere internationale gasten, hun foto's, posters en kunstwerken over gezondheid en de consequenties wapens voor het milieu. Het adres van het Tehran Peace Museum is City Park (Parke Shahr), Tehran, Iran.

Hein van der Kroon (met dank aan Gerard Lössbroek)

Vredesfeest

Het decennium 'Werken aan een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen van de wereld' nadert zijn einde. Gestart in 2000 door alle levende prijswinnaars van de Nobelprijs voor de Vrede en overgenomen door de VN. We deden ons best en daarom is er nu feest. Op zaterdag 27 november om 14.00 uur in huize EMMA-Utrecht. Een leuk en toch serieus programma met zang- en spelworkshops en een kampvuur. Maar ook één over effectief samenwerken d.m.v. internet en 'prettig ruziemaken'.

Alle organisaties tonen wat ze zoal deden en hoe. Met koffie of thee in de hand kun je erlangs wandelen en tips uitwisselen. Om 18.00 uur eten, met levende pianomuziek op de achtergrond. Daarna een bandje om te dansen, na te praten, misschien nog een spel doen? In principe is het gratis maar een bijdrage ter plekke zou welkom zijn. Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht. (Langs de spoorlijn, niet de binnenstad in).

Loes Sjerp

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken voor uw bijdrage over **2010** (dus niet voor 2011). Als u al in het voorjaar hebt betaald, staat dit op de kaart aangegeven. U hoeft dan natuurlijk niet nog eens te betalen, de kaart dient in dit geval alleen als adresdrager en om u te bedanken.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet. Gebruik bij mededelingen een gewone overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het nummer dat in het witte vlakje staat.

Vernieuwde website

Ons virtuele vredesmuseum op internet bestaat al sinds 1996 en is dus een pionier op dit gebied. Aan onze hoofdpagina was die ouderdom af te zien. Hoog tijd dus voor een facelift. Kijk maar eens op vredesmuseum.nl. Waar u voorheen vooral veel tekst aantrof, wordt u nu verwelkomd door plaatjes die u in één oogopslag laten zien dat we veel te bieden hebben: virtuele- en reizende tentoonstellingen, samenwerkingsspellen, enz. De opzet van de nieuwe hoofdpagina is die van een etalage. Ze biedt overzicht, maar dat is niet het enige. Door alleen met de muis naar iets wat u interesseert te wijzen, krijgt u meer informatie en één klik is vaak al voldoende om die tentoonstelling nader te bekijken.

Webredacteuren gezocht

De nieuwe hoofdpagina is nog niet helemaal af. De tabbladen die niet meteen zichtbaar zijn worden later ook van plaatjes voorzien. Daar was nu geen tijd voor, want ons virtueel museum is omvangrijk en we beschikken slechts over weinig menskracht. Het zou enorm helpen als er onder de lezers van dit blad mensen zouden zijn die willen mee helpen. Er zijn vele mogelijkheden, want we zoeken nog webredacteuren voor veel onderdelen. Zo willen we graag een biografische afdeling opstarten. We zoeken dus iemand die het leuk vindt om biografische gegevens te verzamelen er illustraties (foto's, geluid, video, enz.) bij te zoeken en er een presentatie van te maken. Hij/zij hoeft niet vanaf nul te beginnen, er is al veel ruw materiaal aanwezig. Denkt u: dit is iets voor mij! neem dan contact op met: Chris Geerse, tel. 015-785.01.37 of info@vredesmuseum.nl. Denkt u: dit is niets voor mij, maar ik heb wel iets met bijv. vredesmuziek, vredesgedichten, vredeskunst, geschiedenis van oorlog en vrede, of nog iets anders. Neem dan ook contact op. Technische kennis van internet is niet nodig. Het werk kan van huis uit worden gedaan. Onkosten worden vergoed.

PR commissie

Een museum waar de meeste mensen nooit van gehoord hebben is minder zinvol. Gelukkig is er nu een PR-groepje met Maria-An Schut, Astrid Gravenbeek en Loes Sjerp. Marie-an belt al jaren de bibliotheken om ze op onze tentoonstellingen te attenderen en Astrid zit in de mediawereld. Loes is vrijwilliger en zorgt voor kramen op vredesmarkten e.d.

Het probleem is dat bibliotheken moeten bezuinigen op tentoonstellingen en zelfs geen geld meer hebben voor vervoerskosten. Er moeten dus nieuwe bronnen aangeboord worden. Zoals vredescholen, waar men zich actief bezighoudt met conflicthantering, pesten en klassemmediatoren. Verder kerken, (vooral de doopsgezinde), gemeentehuizen, (vooral als de burgemeester een Mayor for Peace wordt), en Nivonhuizen.

We begonnen maar vast een poster te bedenken over ons museum, die bij een tentoonstelling wordt opgehangen. En we maakten een Google-agenda, waarop iedereen kan zien wanneer en wat is uitgeleend, wat er staat te gebeuren, zodat we van te voren kunnen plannen. Al was het maar de winkelfolder van het museum meesturen met de Vredesboot; ruim voor Sinterklaas.

Ook willen we de media benaderen als we iets actueels hebben. Meer feestelijke openingen bij tentoonstellingen met een boeiende spreker. Middagen met cooperatieve spellen voor kinderen als er in de bieb een tentoonstelling voor volwassenen hangt. Daarvoor hebben we dan wel vrijwilligers nodig om dat te begeleiden. Binnenkort komen we weer bij elkaar. Het zou fijn zijn als er dan suggesties van lezers waren om te bespreken.

Loes sjerp, sjerploes@quicknet.nl.
Tel: 0229-541288.

Introductie

Sinds enige maanden ben ik de nieuwe secretaris van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Tientallen jaren geleden was ik actief in de beweging 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. Dat was voor mij een drukke en snelle tijd in de antikernwapen beweging. Die periode is lang geleden er herleefde toen ik in 2006 inging op een oproep om het depot in Soesterberg op te ruimen. Een aanhanger vol spullen ging weg. Een oude interesse bloeide weer op en zo kan ik mij hier weer volledig inzetten. Er is heel veel werk te doen, maar er zijn gewoon te weinig mensen die de werkzaamheden kunnen doen. Daarom besluit ik met de oproep om vooral eens op de pas vernieuwde website te kijken naar het vrijwilligerswerk voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.

Joan van Beijma

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (ma t/m do 14.00-17.00 uur)
b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl