



# DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

## Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Zeventiende nr. 1, mei 2011

### TENTOONSTELLINGEN

In de afgelopen periode waren weer diverse exposities door het hele land. De tentoonstelling over Gandhi was van half januari tot half februari in het Stadskantoor te Enschede. Begin maart was 1000 Vredesvrouwen in de Doopsgezinde kerk te Zwolle. De hele maand maart was Vergeven – Verzoenen in de Openbare Bibliotheek te Leiden. Vanaf 14 april was Onderdrukking en Bevrijding drie weken in de Centrale Bibliotheek te Alkmaar. Vanaf 18 april was Vergeven – Verzoenen drie weken in de Centrale hal van het Stadskantoor te Culemborg.

Elspeet - Einde en Nieuw Begin. Van 16 april t/m 10 mei 2011 Over de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, het Duitse verzet en de lessen voor het heden. Plaats: Mennorode conferentiecentrum, Apeldoornse weg 185. Open: kantoor tijden. info: 0577 – 498 111.

Groesbeek – Ongekend Verweer. Van 2 t/m 13 mei 2011 Vrouwen uit Somalië, de Balkan en Iran vertellen hun verhaal over mensenrechten, discriminatie en etnische spanningen. Plaats: hal van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 Open: 9.00 – 17.00 uur. info: Organisatie Werkgroep Vredesinitiatieven Groesbeek.

Vinkeveen – Gandhi, Geweldloze actie - Vrede is de weg. Van 2 t/m 30 september 2011 Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven en denken van Gandhi. Hij is nog steeds een

voorbeeld voor mensen die zoeken naar een vreedzame oplossing van conflicten. Plaats: Openbare Bibliotheek, Tuinderslandje 4 3645 EX. Info: mevr. A. van Doorn 0297 – 262020.

Den Haag – Gandhi, Geweldloze actie – Vrede is de weg. (zie Vinkeveen) Van 1 t/m 31 oktober 2011. Plaats: Openbare Bibliotheek Transvaal, Hobbemaplein 30, 2526 JB.

Zie ook: [www.vredesmuseum.nl](http://www.vredesmuseum.nl).

Hein van der Kroon

### VRIJWILLIGERSDAG 2011

Zoals elke twee jaar houden we een dag voor mensen die zich betrokken voelen bij ons museum. Dit keer zal dat op zaterdag 29 oktober zijn van 11.00 tot 16.00 uur. In Amersfoort in de Expeditie.

Een warme inspirerende plek (met houtkachel) waarin we ruim voorzien worden van thee, koffie en koek. En 's middags een heerlijke vegetarische maaltijd.

Natuurlijk is er ook een thema. Meerdere zelfs. Een van de dingen waarover we gaan nadenken is: Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat een uitgeleende tentoonstelling niet alleen maar panelen zijn die aan de wand hangen.

Om het modern te zeggen: hoe maak je er een event van, dat de krant haalt en mensen bijblijft. Een spellenmiddag voor de school/bibliotheekkinderen? Een boeiende opening? Het bij elkaar brengen van maatschappelijk en bij vrede betrokken groepen uit de omgeving daar? Bijvoorbeeld van kerken, politieke partijen, vredesschool ter plekke, wereldwinkel?

Wie denkt alvast mee?

Maar ook als je geen idee hebt ben je van harte welkom, er is veel meer te doen. Zet de datum in elk geval vast in je agenda. Tot dan. Loes Sjerp.

E-mail: [sjerploes@quicknet.nl](mailto:sjerploes@quicknet.nl)  
Tel: 0229-541288.



### DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend gebruiken voor uw bijdrage over 2011. Als u gewend bent in het najaar te betalen kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het najaarsnummer van De Vredesboot afwachten. **LET OP!!** Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet. Gebruik bij mededelingen een gewone overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het nummer dat in het witte vlakje staat.

## SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor Vrede en Geweldloosheid weer diverse, veelzijdige activiteiten ontplooid.

Door het hele land werden meerdere tentoonstellingen in diverse openbare bibliotheken, kerken en zorgcentra geëxposeerd. De drijvende kracht hierachter is Marie-An Schut.

Het Algemeen Bestuur vergaderde drie keer in 2010. Het Dagelijks Bestuur vergaderde daarnaast nog vijf keer. We verwelkomen Joan van Beijma als nieuwe secretaris in het Dagelijks Bestuur.

In 2010 hielden we geen vrijwilligersdag. Maar die van oktober 2009 werkte nog lang na. Onze 2<sup>e</sup> man bij het depot werd enthousiaster en trad zelfs toe tot het bestuur. Er moest -en moet!- veel gebeuren aan de nieuwe affichetentoonstelling.

Ook leverde die dag een PR-groepje op. Er zijn veel plannen gemaakt om andere uitleenpunten te zoeken dan bibliotheken. Door drukke andere werkzaamheden gaat de uitwerking daarvan helaas langzaam. Twee keer heeft het Museum op een vredesmarkt gestaan in de Vredesweek. In Rotterdam en Groningen.

Er waren in 2010 320 betalende donateurs. In 2009 waren dat er 317. Een toename met drie dus. In 2009 was er een afname met veertig. Er kwamen vijf donateurs bij (in 2009 drie), twee (in 2009 43) beëindigden hun donateurschap.

Het bedrag dat de donateurs bijeen brachten was € 8.801 tegen € 8.296 in 2009 en € 7.800 begroot. Per donateur werd gemiddeld € 27,50 bijgedragen tegen € 26,17 in 2009. Na de forse afname van het aantal donateurs vorig jaar een verrassende

ontwikkeling. In 2010 is zestien keer een tentoonstelling uitgeleend, verspreid over totaal 46 tentoonstellingsweken en verdeeld over zeven verschillende tentoonstellingstitels.

Aan het aanbod tentoonstellingen werd in 2010 één nieuwe titel toegevoegd, te weten 1.000 Vredesvrouwen. Dit was een bestaande tentoonstelling, overgenomen van de stichting Vrouwen voor Vrede.

In 2010 werden minder tentoonstellingen uitgeleend door beperkte financiële middelen bij bibliotheken. Desondanks is er door inzet en vasthoudendheid van DB-lid Hein van der Kroon én AB-lid Marie-an Schut bij de acquisitie van tentoonstellingen toch een goed resultaat.

De opbrengst van de uitleen van tentoonstellingen was € 759 tegen € 1.998 vorig jaar. De kosten daalden ook, door het geringere aantal tentoonstellingen, maar vooral door het vertrek van de coördinator. Het resultaat was een nadelig saldo van € 2.989 tegen € 4.683 vorig jaar. Begroot was een nadelig saldo van € 5.100.

Door het vertrek van Jurgen Winkel in september 2010 als coördinator reizende tentoonstellingen kwam het werk in het depot nu volledig op de schouders van Joan van Beijma terecht.

Vanwege gezondheidsproblemen kon Maarten Schaafsma geen bijdrage meer leveren aan de fysieke werkzaamheden in het depot. Hij bleef wel het vaste contact voor UPS bij het ophalen en terugbrengen van tentoonstellingen.

Dankzij Joan van Beijma is de tentoonstelling Vergeven & Verzoenen (2e versie) geheel gerestaureerd. De panelen zijn nu voorzien van een lijst en voor het transport zijn nieuwe, stevige dozen gemaakt. De tentoonstelling is nu weer zeer representabel.

In 2010 werd er vooral gewerkt aan een nieuwe hoofdpagina en het plaatsen van onze affichecollectie op de site. De nieuwe hoofdpagina kwam grotendeels gereed, maar het afficheproject verliep moeizaam.

Verder waren er meerdere toevoegingen aan de onlineleeszaal en de webwinkel. Vanaf het najaar hebben we ook een eigen kanaal op YouTube.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe hoofdpagina werd het hele bestuur betrokken. Behalve de inzet van het dagelijks bestuur, waren vooral de gedachtenwisselingen met Astrid Gravenbeek en Marie-An Schut van veel nut.

We kunnen ondanks de crisis het jaar 2011 met enig vertrouwen tegemoet zien.

Chris Geerse, penningmeester

**Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.**

Stuur informatie over het MVG naar:

naam: .....

adres: .....

postcode: ..... plaats: .....

**Zend deze bon naar:  
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,  
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

## COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon  
Hoofdreductie: Jolanda Holleman  
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam  
Telefoon: 020-668 1868 (ma t/m do 14.00–17.00 uur)  
b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)  
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl  
**website: [www.vredesmuseum.nl](http://www.vredesmuseum.nl)**