



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Zeventiende editie, nr. 2, okt 2011

TENTOONSTELLINGEN

In de afgelopen periode waren weer diverse exposities door het hele land. De tentoonstelling 'Einde en Nieuw Begin' was van vanaf 16 april vier weken in Mennorode Conferentiecentrum te Elspeet. 'Ongekend Verweer' was vanaf 2 mei veertien dagen in het gemeentehuis in Groesbeek. De tentoonstelling 'Gandhi, Geweldloze Actie – Vrede is de weg' was bijna de hele maand september te zien in de Openbare Bibliotheek te Vinkeveen. '1000 Vredesvrouwen' was de eerste helft van september in de kerk Doopsgezindegemeente te Drachten – Ureterp. 'Vergeven – Verzoenen' was van 8 t/m 19 september in Huize Lydia te Amsterdam.

Den Haag, Wassenaar - Gandhi, Geweldloze Actie -Vrede is de weg. Op 1 oktober 2011. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven en denken van Gandhi. Hij is nog steeds een voorbeeld voor mensen die zoeken naar een vreedzame oplossing van conflicten. Plaats: Van der Valkhotel, Zijdeweg 54, 2254 BZ. Info: Gandhi Memorial Day.

Doesburg - De Atoombom en de Mensheid. Van 1 t/m 29 oktober 2011. Schilderijen en foto's over de gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Met aandacht voor de latere atoomproeven. Plaats: Openbare Bibliotheek, Zandbergstraat 10, 6981 DR. Open: Ma. Do. van 14.00 - 17.30 / Di. Vr. 14.00 – 20.30 / Wo. 10.00 – 12.30 en van 14.00 – 17.30 uur. Info: tel. 0313 – 47 30 48 Hr. N. Kneepkens.

Den Haag - Gandhi, Geweldloze Actie – Vrede is de weg (zie Wassenaar). Van 3 t/m 31 oktober 2011. Plaats: Openbare Bibliotheek Transvaal, Hobbemaplein 30, 2526 JB.

Utrecht – Gandhi, Geweldloze Actie – Vrede is de weg. (Zie Wassenaar) Van 5 t/m 7 oktober 2011. Plaats: info volgt later. Mahatma Gandhi Festival – Stichting Shri Ganesh.

Zie ook: www.vredesmuseum.nl.

Hein van der Kroon

DE KERN VAN DE ZAAK

Ons Museum draagt bij aan vrede en geweldloosheid door middel van tentoonstellingen met beeld en tekst.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Vergeven van en verzoenen met je vijanden;
- Gandhi;
- Het stille werk van 1000 Vredesvrouwen, zie www.vredesmuseum.nl.

Alle tentoonstellingen worden in het depot te Soesterberg bewaard. Na aanvraag worden ze ingepakt en verzendklaar gemaakt. Als de uitleenperiode beëindigd is, nemen we ze weer in, controleren ze en zetten ze klaar voor de volgende aanvraag. Daardoor behoort dit werk tot de kern van de zaak waarmee het Museum voor Vrede en Geweldloosheid (Vredesmuseum) zich bezig houdt.

Dit alles gebeurt in overleg met het bestuur.

Andere aspecten van dit werk zijn:

- Overleggen met sommige leners;
- Het onderhouden en vernieuwen van het aanwezige materiaal.

Alles wat in het depot gebeurt, is werk van het niveau dat iedere handige huisvader aankan; niet moeilijk, maar het moet met de nodige zorg en aandacht gebeuren. Dit werk zal helaas stil komen te staan als er eind juli 2012 geen opvolger komt, want ik stop hiermee; ik ben dan 71 jaar en heb dit werk acht jaar gedaan. Het is heel hard nodig dat een jonger persoon dit werk overneemt.

Kortom, het is werken aan vrede op een plaats waar je het niet zou verwachten; geen theoretische gesprekken of levendige discussies over de mogelijkheden van de weg naar vrede en geweldloosheid, maar onopgemerkt met hoofd en handen bezig zijn voor de kern van de zaak.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Loes Sjerp, tel. 0229 – 541 288.

Joan van Beijma

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken voor uw bijdrage over **2011** (dus niet voor 2012). Als u al in het voorjaar hebt betaald, staat dit op de kaart aangegeven. U hoeft dan natuurlijk niet nog eens te betalen, de kaart dient in dit geval alleen als adresdrager en om u te bedanken.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet. Gebruik bij mededelingen een gewone overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het nummer dat in het witte vlakje staat.

360ste FRIEDENSDANK IN COBURGERLAND (BEIEREN)

In 2001, tien jaar geleden, maakte ik een mooie reis naar de 350ste Coburger Friedensdank te Meeder in het Coburgerland (Duitsland). Friedrich Wilhelm II van Coburg stelde in 1651 dit festival voor het Coburgerland in als dank voor de aftocht van de huurlingsoldaten. Zij hebben, onder leiding van de Zweedse generaal Tilly, vreselijk huisgehouden in Beieren. Coburger Friedensdank is ter herinnering aan de vrede van Münster en Osnabrück in 1648 (na de dertigjarige oorlog). De dertigjarige oorlog was de eerste grote vernietigingsoorlog tussen de katholieken en de protestanten.

Sinds 1971 wordt het om de tien jaar een week lang gehouden. En in 1982 werd er in Meeder ook een vredesmuseum geopend. Voor mij extra reden om dit jaar naar de 360ste Friedensdank te gaan. Dit keer ging ik samen met Hein van der Kroon.

Het Friedensmuseum Meeder werd in juli 2011 heropend, op een nieuwe locatie en met een vernieuwde opzet, onder de naam Lernwerkstatt Frieden. De Coburger Friedensdank komt er uitgebreid aan bod en er is bijzondere aandacht voor de in Coburg geboren pacifiste en voorvechtster van de Volkenbond, Anna B. Eckstein (1868-1947).

Bij het vredesmuseumbezoek hoorde uiteraard ook het leggen en onderhouden van vredes-netwerkcontacten. Zoals met Elke Bräutigam en Henning Schuster van de nieuwe Museumsverein Meeder En ook met Karl Eberhard Sperl, emeritus predikant en initiatiefnemer van het vredesmuseum. Deze laatste bestudeert nu de dagboeken van Anna B. Eckstein en wil ze mettertijd graag met aantekeningen uitgeven.

Gerard Lössbroek

VRIJWILLIGERSDAG

In de laatste Vredesboot is het al aangekondigd. Op zaterdag 29 oktober is er weer een dag voor vrijwilligers en betrokken donateurs. Het vindt weer plaats in Amersfoort bij de Expeditie, aan de rand van de binnenstad; een heerlijke ruimte met gezellige zithoeken, een houtkachel, voldoende koffie, thee en koekjes. Tussen de middag staat er een biologische, vegetarische maaltijd klaar met soep en sla uit eigen moestuin.

De middag staat in het teken van de toekomst van ons museum. Hoe pakken we de broodnodige PR aan en als dat succes heeft, kunnen we de aanvragers dan ook allemaal bedienen? Is het zinvol 'extraatjes' te ontwikkelen, zodat men niet alleen een wand met panelen heeft hangen, maar ook met de bezoekers met het onderwerp aan de slag kan gaan? En wat voor extraatjes dan? Een lezing bij opening? Spellenmiddag voor schoolkinderen? Wie weet nog iets moois? En wie gaan dat allemaal uitwerken? Uiteraard één taak per groepje.

Een ander leuk onderwerp is 'de nieuwe tentoonstelling'. We zijn nu bezig met een affichetentoonstelling. We hebben inmiddels al honderden affiches bekeken en gedeeltelijk al gefotografeerd voor op onze site. Natuurlijk zijn er ook een flink aantal dubbel. Deels gaan die naar andere musea en archieven, MAAR....op zaterdag 29 oktober gaan we een aantal foto's verloten en uitdelen onder aanwezig. Jullie zien het: genoeg te doen. We hopen jullie in grote getale te zien en te horen.

Aanvang: tussen 10 uur en 10.30 uur.
Eindtijd: rond 16.00 uur. Meld je voor 22 okt. aan bij Loes Sjerp. Tel. na 3 okt. 0229-541288. Of 06-50556326. E-mail: sjerploes@quicknet.nl.

Loes Sjerp

OPROEPEN

In de eerste plaats zoeken wij een handyman voor het depot in Soesterberg. Deze persoon verzendt tentoonstellingen per post (of geeft ze mee), neemt ze na expositie weer in ontvangst en repareert eventuele schade. Voor details: zie het stukje van Joan van Beijma. Geïnteresseerd? Neem contact op via: 0348 – 418 158.

Voorts zoekt onze penningmeester een oude laptop, omdat de kleuren van de site op een laptop anders zijn dan op een desktop. S.v.p. Bij interesse graag contact opnemen met Chris Geerse 015 – 212 1694.

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (ma t/m do 14.00–17.00 uur)
b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl