



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Achttiende editie, nr. 1, apr 2012

TENTOONSTELLINGEN

Afgelopen periode waren er weer verschillende reizende tentoonstellingen door het hele land. In Doesburg was gedurende de hele maand oktober 2011 'De Atoombom en de Mensheid' in de Openbare Bibliotheek te zien. Ook in oktober was 'Gandhi, Geweldloze Actie – Vrede is de weg' te zien in de Openbare Bibliotheek Transvaal in den Haag. Verder werd deze tentoonstelling ook in Utrecht geëxposeerd ter gelegenheid van het Mahatma Gandhi Festival door de stichting Shri Ganesh.

Enschede. Vergeven – Verzoenen. Van 27 april t/m 30 mei 2012. Verhalen met foto's die een indringend en persoonlijk beeld geven van verzoening en vergeving wereldwijd. De verhalen komen van mensen die zelf geweld doorgemaakt hebben. Plaats: Openbare Bibliotheek, Pijpenstraat 15 – 7511 GM. Open: ma t/m do 9.30 – 12.30 uur. Vr. 9.30 – 18.00 uur. Za 9.30 – 17.00 uur. Lezing van Yosé Höhne-Sparboth is 5 mei om 15.00 uur.

Groesbeek. Einde en Nieuw Begin: Van 28 april t/m 31 mei 2012. Over de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en de eerste jaren daarna, over o.a. het Duitse verzet en de lessen voor het heden. Plaats: Kerk Protestantse Gemeente, Kerkstraat 18. Open: ma t/m za: 14 – 17.00 uur; zo 11 – 14.00 uur.

Opening op 3 mei, 15.00 uur door Wiel Lenders, directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum. Info: 024 – 397 23 68 (Jeannine Sciarone).

Lage Vuursche. Vergeven – Verzoenen: Van 1 t/m 6 juni 2012. (zie Enschede). Plaats: Nivonhuis, Koudelaan 16, 3749 AM. Open: besloten. Internationale Meeting van Servas, wereldvredeorganisatie. Info: Arnoud Philippo mail servasnl@yahoo.com.

Utrecht. Gandhi, Geweldloze Actie – Vrede is de weg. Van 5 t/m 7 oktober 2012. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven en denken van Gandhi. Hij is nog steeds een voorbeeld voor mensen die zoeken naar een vreedzame oplossing van conflicten. Plaats: info volgt later. Mahatma Gandhi Festival – stichting Shri Ganesh.

Zie ook: www.vredesmuseum.nl.

Hein van der Kroon

VRIJWILLIGERSDAG 2011

Amersfoort, 29 oktober. Ongeveer vijftien mensen waren gekomen naar de Expeditie. In de gezellige zaal met de houtkachel aan, is er hard gewerkt aan plannen voor het museum. Met zijn allen brainstormen, ideeën bedenken voor mogelijke nieuwe klanten, nu de bibliotheken helaas zo geknot worden of opgeheven. Zoals kerken, retraitehuizen, Nivonhuizen, groepen die met vredeseducatie bezig zijn, stellingen en forten met museumfunctie. Ook hoe we het in huis hebben van een tentoonstelling aantrekkelijker kunnen maken. Met quizvragen, opdrachten, puzzels. Een levensgroot spel uit onze collectie langs het Vredespad in Eindhoven. Een spellenmiddag.

Verder spraken wij over de website. Hoe dringend is het nodig dat Chris versterking krijgt van een bevlogen websitebouwer met veel tijd. Heliana legde uitgebreid uit over de opzet van de affiche-tentoonstelling in wording. Gelukkig staat er al veel affiches op de site, maar in een voorlopige indeling. Er is grote behoefte aan een PR-groep die telkens aan de slag gaat met een persbericht bij elke tentoonstelling. Er is meer nodig om het museum in de aandacht te brengen en houden, dat is wel duidelijk.

Kortom: plannen te over, tot hindoe danseressen bij de Gandhi tentoonstelling aan toe. Maar wie van de lezers willen dat uitvoeren?

Loes Sjerp, sjerploes@quicknet.nl;
Tel. 0229 – 54 12 88.

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend gebruiken voor uw bijdrage over 2012. Als u gewend bent in het najaar te betalen kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet. Gebruik bij mededelingen een gewone overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het nummer dat in het witte vlakje staat.

ERASMUS VOOR DE KLAS

Erasmus' opvattingen van 500 jaar geleden over onderwijs, verdraagzaamheid, het omgaan met verschillen tussen mensen, het vreedzaam met elkaar leven en zelfs een aanzet over mensenrechten, hebben nu nog steeds een sterke zeggingskracht. Daarom heeft In Rotterdam het Huis van Erasmus een opmerkelijk project gestart. Brugklassertjes van het Erasmianum gaan in hun eerste jaar terug naar hun oude basisscholen met twee boekjes, getiteld Erasmus voor de klas (deel 1 en 2}. Zij handelen over het leven en de ideeën van deze grote Humanist, auteur van o.a. 'de Klacht van de Vrede'.

Er staan ook vragen en opdrachten in, toegespitst op het niveau van leerlingen van de basisschool. Er bestaat ook een Erasmusgenootschap in Gouda, waar Erasmus misschien geboren is. Onlangs heeft het Vredesmuseum met vertegenwoordigers hiervan en met Cristan Emden, directeur van het Verzetmuseum Zuid-Holland en voorts met Gerard Lössbroek (International Network of Museums for Peace) besprekingen gevoerd om zo mogelijk samen met het Coornhertgymnasium analoge projecten in Gouda op te zetten. Deze plannen dragen de naam: 'Op zoek naar Erasmus'.

Hein van der Kroon



SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011

Door het hele land werden in diverse openbare bibliotheken, kerken en zorgcentra meerdere tentoonstellingen geëxposeerd. De drijvende kracht achter deze acquisitie is Marie-An Schut. Onze website is vernieuwd en weer druk bezocht met dank aan onze webmaster, Chris Geerse. We verwelkomen Peter Schmid als nieuwe secretaris in het Dagelijks Bestuur en Frans Meijman in het Algemeen Bestuur. Ondanks de crisis zien we het jaar 2012 met enig vertrouwen tegemoet.

Van de 424 donateurs in ons bestand betaalden er in 2011 283 (in 2010 320). Een afname met 37 dus. In 2010 was er een toename met 3. Er kwamen geen donateurs bij (in 2010 5), 2 (in 2010 43) beëindigden hun donateurschap. Het bedrag dat de donateurs bijeen brachten was € 8.409 tegen € 8.801 in 2010 en € 8.300 begroot. Per donateur werd gemiddeld € 29,71 bijgedragen tegen € 27,50 in 2010. Minder donateurs dus die per persoon meer bijdragen, waardoor de totale opbrengst nog meevalt.

Er was in 2011 veel beroering aan dit front. Heliana zou aan de slag gaan met de affiches, maar dit liep vertraging op. Het project van drie vrijwilligsters om spirituele educatie op te zetten, ging helaas niet door. En Joan Beijma deelde mee dat hij ging stoppen als beheerder van het depot. Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden: Heliana is inmiddels al een heel stuk op weg met de affichetentoonstelling en er is een begin gemaakt met adverteren op Oneworld.nl voor vrijwilligers.

Het aantal bekeken pagina's op ons virtuele museum bedroeg ca. 306.000 (vorig jaar ca. 320.900). Opmerkelijk is de grote belangstelling voor de Gandhi-tentoonstelling. Die werd maar liefst 17.000 keer bekeken.

In 2011 is uiteindelijk 14 maal een tentoonstelling uitgeleend, verspreid over totaal 45 tentoonstellingsweken en verdeeld over 7 verschillende tentoonstellingstitels. Door beperkte financiële middelen in 2011 bij bibliotheken werden aan hen dan ook minder tentoonstellingen uitgeleend. Desondanks is er door de inzet en vasthoudendheid door DB-lid Hein van der Kroon én AB-lid Marie-an Schut bij de acquisitie van tentoonstellingen ten aanzien van 2011 toch sprake van een goed resultaat.

Chris Geerse, penningmeester

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon

Hoofdredactie: Jolanda Holleman

Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam

Telefoon: 020-668 1868 (ma t/m do 14.00–17.00 uur)

b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)

e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl

website: www.vredesmuseum.nl