



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Twintigste editie, nr. 1, apr 2013

TENTOONSTELLINGEN

De afgelopen maanden verzorgden wij weer diverse evenementen door heel het land. Helaas waren er minder dan in de tweede helft van 2012. Ook hieraan merken wij dat er een financiële crisis is. Begin oktober 2012 was de expositie 'Gandhi, Geweldloze Actie – Vrede is de Weg' te zien in Utrecht.

Van 6 t/m 13 oktober 2012 was de tentoonstelling 'Vredesaffiches' in het Vredeskerkje in Bergen aan zee. Van 21 september t/m 7 oktober was de tentoonstelling 'Kunst voor Vrede' in het Web te Doetinchem.

Ysselsteyn. Tentoonstelling Einde en een nieuw begin. Van 6 tot 31 januari 2014. Expositie over het einde van WO II in Duitsland en de verwerking van het verleden. De tentoonstelling brengt de ellende van de oorlog in herinnering, de ineenstorting van het leger, de verdrijving, het zoeken van overlevenden naar hun familie.

Filosofe Hannah Arendt komt onder andere aan het woord. De tentoonstelling wil ons waarschuwen dat het leed van de oorlog niet mag worden vergeten en dat weigering en verzet mogelijk zijn. Plaats: JOC in Ysselsteyn. Timmermannsweg 75, 5813 AM Ysselsteyn NL. Tel 0478- 54 19 16 (Tarcicia Voigt).

Nieuwe tentoonstellingen op onze website

Burgemeesters voor Vrede. Internationale, uitleenbare expositie van Mayors for Peace. Begint met Hiroshima & Nagasaki. Meer dan 5000 (!) burgemeesters uit 155 landen stellen: 'Cities are not targets', steden zijn geen doelwitten. In Nederland zijn nu honderd gemeenten lid.

A Picture for Peace. Elf winnende foto's van een internationale fotowedstrijd ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Vrede op 21 september 2012. Zie stukje elders in dit blad.

Zie ook: www.vredesmuseum.nl.

Hein van der Kroon

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2012

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor Vrede en Geweldloosheid weer diverse, veelzijdige activiteiten ontplooid, al zijn het er helaas minder dan in het voorgaande jaar.

We verwelkomen Nora Bosscher als opvolger van Joan van Beijma in het depot. Door het hele land werden in diverse openbare bibliotheken, kerken meerdere tentoonstellingen geëxposeerd. De drijvende kracht hierachter is Marie-An Schut. Onze website werd weer druk bezocht met dank aan onze webmaster, Chris Geerse. Voorts werden heel wat vredesspellen verkocht. We doen ons best om ondanks de crisis met enig vertrouwen het jaar 2013 tegemoet te zien.

Van de 403 (vorig jaar 424) donateurs in ons bestand betaalden er 268 (vorig jaar 283). Een afname met 15 dus (vorig jaar afname 37).

Er kwam 1 donateur bij (vorig jaar geen), 22 (vorig jaar 2) beëindigden hun donateurschap. Het bedrag dat de donateurs bijeen brachten was € 7.923 tegen € 8.409 vorig jaar en € 7.800 begroot. Per donateur werd gemiddeld € 29,56 bijgedragen tegen € 29,71 vorig jaar. Minder donateurs dus, die echter per persoon ongeveer evenveel bijdroegen.

De opbrengst van de uitleen van tentoonstellingen was € 735 tegen € 1.315 vorig jaar. De kosten daalden van € 2.948 vorig jaar naar € 1.965 dit jaar. Er resulteerde een nadelig saldo groot € 1.230 tegen € 1.633 vorig jaar. Begroot was een nadelig saldo groot € 1.000. De kosten werden hoger vanwege het huren van zelfstaande panelen voor 'A Picture for Peace', omdat er geen vervoer was voor onze eigen zelfstaande panelen.

Eind 2012 telde het virtuele museum 421 (vorig jaar: 419) gewone webpagina's plus 2.711 (vorig jaar: 2.243) pagina's in pdf's. Het aantal bekeken pagina's bedroeg ca. 313.700 (vorig jaar ca. 306.000).

Chris Geerse, webmaster

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend gebruiken voor uw bijdrage over **2013**. Als u gewend bent in het najaar te betalen kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet. Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje of een brief.

A PICTURE FOR PEACE

“Waarom is de jeugd belangrijk voor het maken van vrede?” Een veertigtal jongeren van over de hele wereld gaf antwoord op die vraag middels het insturen van foto's naar de Facebook-pagina 'A Picture for Peace'. Op 13 augustus 2012, lanceerde het United Network of Young Peacebuilders (UNOY) deze pagina speciaal voor de gelijknamige fotowedstrijd ter ere van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september.

In samenwerking met het International Network of Museums for Peace (INMP) werd deze wedstrijd omgezet tot een reizende tentoonstelling. Winnaar Bárbara Pereira uit Portugal ontving de Diana Mini lomografie camera. Haar foto van een kind in een schoolraam in Nairobi, Kenia, hangt groot afgebeeld aan het begin van de tentoonstelling, gevolgd door tien andere goede foto's. Het doel van de tentoonstelling is een wereldtour langs diverse vredesmuseum om met de 'Foto's voor Vrede' van deze jonge vredeswerkers de boodschap dat jeugd belangrijk is bij het maken van vrede de wereld in te sturen.



De winnende foto

UNOY is een netwerk van jongerenorganisaties die zich inzetten voor wereldvrede, waar het INMP een wereldwijd netwerk van vredesmuseum is. Beide NGO's zijn gehuisvest in het Bertha von Suttner gebouw aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. Het was dan ook een logische stap om de reizende tentoonstelling te laten beginnen in de centrale hal van dit gebouw. Zodat de andere organisaties die hier hun kantoor hebben, en hun bezoekers, deze interessante samenwerking kunnen bekijken.

Na drie weken Den Haag was de tentoonstelling al te zien in de Missing Peace Art Space in Dayton (USA), en dankzij hun inzet ook op een aantal scholen in de regio, gevolgd door het In Flanders Fields Museum in Ieper (België). Zodoende konden enkele tienduizenden mensen de tentoonstelling al zien. Op de agenda staan nog exposities in het Pasos Peace Museum in New York (USA), Kyoto Museum for World Peace (Japan), International Institute of Social Studies (Den Haag) en het Tehran Peace Museum (Iran). De tentoonstelling is ook wereldwijd opgenomen in drie virtuele museum:
- Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid;
- Pasos Peace Museum in New York;
- Peacemuseum in Korea.

De reizende tentoonstelling 'A Picture for Peace' is mede mogelijk gemaakt door het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Zij tipten UNOY over het INMP en sponsorden de uitvoering van de tentoonstelling in Den Haag. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar voor hun inzet!

Wilt u meer informatie over de tentoonstelling of boekingen? Neem dan contact op met het INMP secretariaat: secretariat@inmp.net.

Nike Liscaljet Secretariat Administrator INMP
Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN, Den Haag.



International Network of Museums for Peace

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (ma t/m do 14.00-17.00 uur)
b.g.g. 015-212 1694 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl