



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Tweeëntwintigste editie, nr. 2, nov. 2015

TENTOONSTELLINGEN

Het afgelopen half jaar ontplooide het Vredesmuseum weer met succes diverse activiteiten. In Gouda was de Gandhi-tentoonstelling te zien van medio januari tot eind juni. De Duitstalige tentoonstelling 'Einde en Nieuw Begin' was van eind mei tot eind augustus elk weekend te zien in de Keyserin in Middenbeemster. 'De Atoombom en de Mensheid' werd geëxposeerd in het Kulturhus in Beek-Ubbergen van medio juli tot medio augustus.

Gouda. Anne Frank, Laat me mezelf zijn. Van 4 t/m 28 nov. 2015. Deze reizende expositie wil jongeren vertellen over Anne Frank en de Holocaust. Zij wil aanzetten tot denken over thema's die nog altijd actueel zijn. Plaats: Verzetsmuseum en Vredesmuseum. Turfmarkt 30
Open: di t/m vr 10 – 17, za 12 – 17 uur.
Gratis rondleidingen voor scholen.
info: 0182 – 52 03 85.

Gouda. Zicht op Vrede. Van 1 t/m 31 dec. 2015. De geschiedenis van de internationale vredesbeweging wordt verteld aan de hand van veel foto's en kleurrijke afbeeldingen van kunstuitingen en affiches. Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Turfmarkt 30
Open: zie boven
info: 015 – 785 01 37.

Gouda. Onderdrukking en Bevrijding. Van 9 jan. t/m 30 juni 2016. Deze indrukwekkende tentoonstelling toont onder andere foto's en afscheidsbrieven van ter dood veroordeelde dienstweigerers en deserteurs in Hitlers Derde Rijk. Het Vredesmuseum heeft dit materiaal in permanente bruikleen van de Friedensbibliothek/Antikriegsmuseum in Berlijn- Brandenburg. Een brochure met vertalingen is aanwezig.
info: 020 – 668 18 68/ 66 55 333.

Zie ook Vredesmuseum.nl.

Hein van der Kroon

INTRODUCTIE

Beste lezers, mijn naam is Arwin Vatvani. Ik ben 24 jaar oud en studeer Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Ik heb me als vrijwilliger aangesloten bij het Museum van Vrede en Geweldloosheid, omdat ik me nuttig wil maken voor de maatschappij en daar hoeft ik niet per se voor betaald te worden. Bij het Vredesmuseum ga ik aan de slag als educatief medewerker, dat houdt in dat ik me bezighoud met projecten en activiteiten betreffende dit onderwerp.

Voor een aankomend project zal ik hulpbronnen beschikbaar maken op de website, voor studenten en schoolkinderen die hun scriptie/werkstuk willen schrijven over vredesbewegingen. Daarnaast liggen mijn talenten in het vertalen van Nederlands naar Engels en vice versa. Onlangs heb ik getolkt voor een groep internationale studenten, die bij het museum op bezoek is geweest en heb ik de Gandhi-tentoonstelling naar het Engels vertaald. Ik geniet heel erg van al deze nieuwe ervaringen en ik kijk ernaar uit om nog meer werk voor het museum te verrichten.

VRIJWILLIGERS

In ons adressenbestand staan een heleboel mensen als 'vrijwilliger' op de lijst. Maar een redelijk aantal is inmiddels te oud, heeft het druk met ander werk of wordt door ons nauwelijks ingeschakeld. Het is jammer dat als ik bijvoorbeeld iemand in de buurt van Amersfoort in de lijst zoek en hij/zij niet meer beschikbaar blijkt te zijn. Vervelend voor hem/haar om nee te moeten zeggen en vervelend voor mij om bot te vangen. Dus wil ik die lijst opschonen.

U kunt mij op twee manieren helpen: door te mailen, schrijven, bellen als u niet meer of juist wel af en toe of regelmatig iets voor het Vredesmuseum wilt doen. Zo zitten we nog verlegen om een handig en nauwkeurig persoon om Nora af en toe te helpen bij klussen in het museum in Gouda. En slimme IT'ers om Chris Geerse wat te ontlasten bij klussen aan de site.

Loes Sjerp

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken voor uw bijdrage over **2015** (dus niet voor 2016). Als u al in het voorjaar hebt betaald, staat dit op de kaart aangegeven. U hoeft dan natuurlijk niet nog eens te betalen, de kaart dient in dit geval alleen als adresdrager en om u te bedanken.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft, bereiken ons niet. Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje of een brief.

DUITSE DIENSTWEIGERAARS

In het Vredesmuseum komt de tentoonstelling ‘Onderdrukking en Bevrijding’ als wisseltentoonstelling van 9 januari tot 30 juni 2016 aan de muur. Een brochure met vertalingen van deze tentoonstelling is aanwezig.

De indrukwekkende expositie gaat over het lot van Duitse dienstweigeraars en deserteurs in WO II. Het zijn zwartwit-beelden. Op ooghoogte hangen foto's en afscheidsbrieven van ter dood veroordeelde dienstweigeraars. Daaronder en daarboven komen beelden van wat deze mensen afwezen: bijvoorbeeld choleralijders in een concentratiekamp, executies, Dresden in puin.

We hebben er begrip voor dat de serre van het museum wel eens verhuurd wordt voor recepties en partijtjes - en dat laatstgenoemde foto's dan daarbij zouden storen. Daarom maakten we de afspraak dat we ons – in samenwerking met Arjen van Wijngaarden, de directeur van het Verzetsmuseum - zouden beperken tot een ‘softe’ selectie van dit materiaal. Mogelijk vinden de meest heftige foto's alsnog een plaats in het aanpalend Verzetsmuseum.

Naast foto's en brieven zijn er ook (handgeschreven) teksten van romanciers en dichters over de oorlog, bijvoorbeeld van Heinrich Böll, zelf een dienstweigeraar. Sinds 1998 stelden medewerkers van (destijds) het Antikriegsmuseum in Berlijn- Brandenburg uit familiealbums een tentoonstelling samen van brieven en foto's van deze slachtoffers van de oorlog. Het bleek vaak moeilijk dit materiaal te bemachtigen. De familie wilde er veelal niet aan herinnerd worden dat een familielid geëxecuteerd werd.

Speciaal om de tentoonstelling op te bouwen, komt de conservator van het Duitse museum (per trein) naar Nederland. Eind juni 2016 zullen vrijwilligers de expositie afbreken. Al met al is dit materiaal komend half jaar zeker een bezoek waard aan het Museum voor Vrede en Geweldloosheid en het Verzetsmuseum in Gouda.

Zie ook: www.friedensbibliothek.de.

Hein van der Kroon

MUSEALE ACTIVITEITEN

Sinds enige tijd werkt het Museum voor Vrede en Geweldloosheid samen met het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda. Het vredesmuseum heeft hier een vaste tentoonstellingsruimte, waar we wisseltentoonstellingen in exposeren. Daarnaast proberen we ook andere gezamenlijke activiteiten te realiseren. Dit hopen we in de toekomst verder uit te breiden. Tot het einde van dit jaar is de wisseltentoonstelling ‘Zicht op Vrede’ nog te zien. Vanaf 12 januari wordt deze opgevolgd door de wisseltentoonstelling over Duitse dienstweigeraars, die tot halverwege het jaar 2016 te zien zal zijn.

In 2016 vindt in Gouda het Erasmus-jaar plaats. Museum Gouda neemt hierin de leiding met een tentoonstelling over het leven van deze beroemde humanist. Er is al een stadswandeling met de plekken van Erasmus. Het vredesmuseum denkt nog na over haar bijdrage in dezen.

Te denken valt aan een kleine expositie in het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van het Vredesmuseum.

In het depot zijn we hard aan het werk met de historische vredesaffiches. Inmiddels zijn er al ruim 300 digitaal ontsloten. De komende tijd volgt de rest. Aan het begin van het nieuwe jaar hopen wij onze collectie grotendeels online te hebben.

In 2016 zetten wij ons werk voort met affiches die nog op een ondergrond bevestigd zitten en om conserveringsredenen losgehaald moeten worden. Daarna zullen ook deze publiekelijk toegankelijk zijn op onze website.

Nora Bosscher, conservator

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Redactieadres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (ma t/m do. 14.00–17.00 uur)
b.g.g. 015-785 01 37
e-mail: info@vredesmuseum.nl
website: www.vredesmuseum.nl