



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Vijfentwintigste editie nr. 2, nov. 2018

TENTOONSTELLINGEN

De afgelopen maanden reisden weer allerlei tentoonstellingen door Nederland. Onder meer de volgende. Van juni 2017 t/m maart 2018 was de expositie 'Talen naar Vrede' met een twintigtal cartoons te zien in het Vredesmuseum in Gouda. Op 5 mei 2018 was de tentoonstelling 'Burgemeesters voor Vrede' in Baggerhuizenplas over de gevaren van kernwapens.

Van juni t/m september 2018 was 'De Droom van een ander Duitsland – over de geweldloze verzetsgroep Die Weisse Rose - in kerkje 'De keyserin' in Middenbeemster.

Gouda Verhalen over Vrede zonder wapens van 18 april t/m 31 oktober 2018. Tentoonstelling over de grote vredesdemonstraties in de tweede helft van de vorige eeuw. De demonstranten komen zelf aan het woord.

Plaats: Vredesmuseum, Turfmarkt 30
Open di – vr 10 – 17.00 uur, za 12 – 17.00 uur
info: 015 – 785 01 37

Zie ook: www.vredesmuseum.nl.

Hein van der Kroon

DE VREDESWEEK IN GOUDA

Geïnspireerd door de ontwikkelingen rond het (Verzets)museum in Gouda (meer daarover in de andere stukjes in deze vredesboot) besloten we dit jaar een Vredesweek in en om het museum in Gouda te organiseren. Hiervoor zijn we ook ambassade voor de Vrede in Gouda geworden (bij PAX). Het werd een week vol activiteiten, workshops, yoga, een film, een lezing, een Walk of Peace en als knallende afsluiter een mini-vredesfestival. Ook opende het museumcafé voor deze gelegenheid nog één keer haar deuren, zodat de bezoekers voor of na hun activiteiten, in de nabijheid van onze tentoonstelling (Verhalen over Vrede) konden genieten van een kopje thee of koffie.

Het programma bood activiteiten voor alle leeftijden. Met name de graffiti-workshop voor kinderen 'Piece for Peace' was zeer geslaagd, alsook de filmmiddag (Down to Earth) en het mini-vredesfestival (hoewel deze naar binnen moest verhuizen vanwege het slechte weer). Alle workshopleiders vertelden ons dat de sfeer goed was en, ondanks soms het kleine aantal, de workshops erg geslaagd waren. Het kleine aantal deelnemers zorgde voor een intieme, open sfeer.

We hadden elke dag twee of meer activiteiten (behalve op zondag en maandag) tijdens de zondag was er een oecumenische vredesdienst, deze werd altijd al georganiseerd en hebben wij opgenomen in de programmering. Het laatste weekend hebben we ook de Geluksroute naar Gouda gehaald (in Hilversum was deze club betrokken bij de opening van de Vredesweek).

Deze grote hoeveelheid activiteiten betekende dat er altijd wel wat te doen was, maar spreidde de bezoekers ook wel. De Stichting Zonneglossis schonk ons enkele vrede-stapjes die we tevens gebruikt hebben bij onze kinderactiviteiten.

Daarnaast hebben we samen met de Amsterdamse kunstenares Jet Kat en de performance artist Prof. Russolo een educatiefprogramma (1u=1all) aangeboden aan de basisscholen in Gouda. Twee scholen (circa 300 leerlingen) hebben hiervan gebruik gemaakt. Dit programma werd door PAX beloond met de Vredesduif en kreeg zelfs aandacht in het Jeugdjournaal.

Qua promotie hebben we flink aan de weg getimmerd. Nora Bosscher werd twee keer geïnterviewd door de lokale radio, samen met Carolyt Koops (Geluksroute) was zij te zien op de lokale tv-zender in een vraaggesprek, er was een interview in de lokale krant en ook verschenen er persberichten in vele kranten en andere media over de Vredesweek in Gouda.

We hopen volgend jaar in en om de Chocoladefabriek in Gouda wederom een actief programma neer te zetten, alleen zal het dan om één of twee dagen gaan. Ook hopen we dan weer een educatiefprogramma aan te bieden aan de scholen in Gouda.

Nora Bosscher

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend gebruiken voor uw bijdrage over **2018** (dus niet voor 2019). Als u al in het voorjaar hebt betaald, staat dit op de kaart aangegeven. U hoeft dan natuurlijk niet nog eens te betalen, de kaart dient in dit geval alleen als adresdrager en om u te bedanken.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft, bereiken ons niet. Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje of een brief.

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2017

Het afgelopen jaar heeft het Museum voor Vrede en Geweldloosheid weer diverse en veelzijdige activiteiten ontplooid, zowel in ons museum in Gouda- onder één dak met het Verzetsmuseum Zuid-Holland-, als met reizende tentoonstellingen in het land.

Van de 302 donateurs in ons bestand deden 210 mensen een donatie (eveneens 210 in 2016). Twintig donateurs beëindigden hun donateurschap. Het bedrag dat de donateurs bijeen brachten, was € 7250 tegen € 7399 vorig jaar en € 6900 begroot. Per betalende donateur werd gemiddeld € 34,52 bijgedragen tegen € 35,23 vorig jaar.

In 2017 werd de samenwerking gecontinueerd met het Vredesmuseum Zuid-Holland. De kosten die we maakten voor het Vredesmuseum Gouda bedroegen € 3870 (vorig jaar € 3910) en de inkomsten zijn gelijk gebleven: € 900. Deze inkomsten komen voort uit het delen in de toegangsgelden die geïnd worden door het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Per saldo kostte het Goudse Museum ons in 2017 dus € 2970.

In 2017 werd een goede voortgang gemaakt met de beschrijving en de publicatie van onze fotocollectie. Dit werk zal, naar verwachting, in 2018 worden voltooid. Het werk aan onze filmcollectie stagneerde. Hopelijk komt er in 2018 meer van terecht. Als nieuwe tentoonstellingen werden ‘Talen naar Vrede’ en ‘Vredeskinderen opgenomen in ons virtuele museum. Ook werden er items toegevoegd aan de online-leeszaal en ons YouTube-kanaal.

Chris Geerse, penningmeester

ONS MUSEUM TIJDELIJK IN ROTTERDAM

Zoals in de vorige Vredesboot al aangekondigd, is ons museum aan de Turfmarkt in Gouda op 1 november jl. gesloten. Dit komt omdat het Verzetsmuseum Zuid-Holland, waar we bij inwoonden, zijn gebouw verkocht heeft.

Het Verzetsmuseum gaat half 2019 weer starten in het culturele verzamelgebouw Chocoladefabriek, ook in Gouda. We praten mee over de nieuwe opzet daar. Het wordt geen traditioneel museum, maar een Atelier voor Vrede en Vrijheid (werktitel) waar belevingspaden centraal staan.

Of we daar uiteindelijk in passen en of dat voor ons betaalbaar zal zijn, is echter nog uiterst onzeker. We bekijken daarom ook andere mogelijkheden voor een definitieve nieuwe huisvesting.

We stonden dus voor het probleem dat we geen onderdak hadden voor onze vaste expositie tot in elk geval half 2019. Daar hebben we een oplossing voor gevonden! De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam bleek bereid om ons museum tijdelijk te huisvesten in hun kerk aan de Noormolenwerf 1.

Gelegen in het centrum van Rotterdam, op loopafstand van het Centraal Station. Helaas kunnen we daar veel minder vaak open zijn dan in Gouda. In de kerk zijn, behalve de kerkdiensten, nog vele andere bijeenkomsten. Dan is ons museum in elk geval te bekijken, maar eigenlijk willen we meer.

Graag zouden we tenminste op zaterdag open willen zijn. Daar hebben we wel veel vrijwilligers voor nodig die een middagje toezicht willen houden. Iets voor u misschien? Meer informatie bij Nora Bosscher via: info@vredesmuseum.nl of 06-283.507.90.

NIEUW ADRES VAN ONS KANTOOR

Ons kantoor is verhuisd. Het blijft in Delft, maar is nu te vinden op Ezelsveldlaan 212, 2611 DK.

Chris Geerse

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Ezelsveldlaan 212, 2611 DK Delft.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdreductie: Jolanda Holleman
Redactieadres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 1868 (ma. t/m do. 14.00 - 17.00 uur)
b.g.g. 015-785 01 37
e-mail: info@vredesmuseum.nl
website: www.vredesmuseum.nl