



DE VREDESBOOT

Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Zesentwintigste editie nr. 1, mei 2019

TENTOONSTELLINGEN

Afgelopen periode reisden weer diverse tentoonstellingen door het land.

Van juni tot en met september 2018 was 'Weisse Rose' in het kerkje de Keyserin in Middenbeemster. 'Verhalen over Vrede zonder wapens' was van medio april t/m eind oktober 2018 in het Vredesmuseum te Gouda.

In november 2018 vertrokken we voorlopig uit het Verzetsmuseum te Gouda. Ons nieuwe domicilie werd de Doopsgezinde kerk aan de Noordmolenwerf in Rotterdam.

Zeer verheugend was dat een eervolle onderscheiding, de vredesduif van Pax for peace, werd uitgereikt aan onze conservator, Nora Bosscher.

Rotterdam, Vergeven – Verzoenen, van 1 december 2018 t/m 30 juni 2019. Verhalen met foto's die een indringend en persoonlijk beeld geven van vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen komen van mensen die zelf geweld hebben doorgemaakt. Plaats: Doopsgezinde kerk, Noordmolenwerf 1-3
Open: Zo. voor en na de dienst van 10.00 uur
Za. 10.00 – 14.00 uur.
Info: 015 – 785 01 37.

Almere, Weisse Rose in Nazi Duitsland, 4 mei – 18 juli 2019. Over de Duitse geweldloze verzetsgroep Weisse Rose in München 1943. De pamfletterende leden van deze groep werden na een veroordeling (door een nazirechter) onthoofd. Plaats: Huis van Vrede, Amsterdamweg 1 B
Open: zo. 13.00 - 17.00 uur, ma. 17.00 -19.00 uur
Opening: Za. 4 mei 14.00 uur.
Info: 06–1823 3130 (Mohamed Amine Touhami)
Zie ook: www.vredesmuseum.nl.

Hein van der Kroon

INTRODUCTIE JOAN EDENBURG

Mijn naam is Joan Edenburg. Ik zag op de vredessite een oproep voor vrijwilligers. Aan mij nu de eer de verborgen schat van het Museum te onthullen. Het museum in Delft ging verhuizen. Net als het museum in Gouda. Wat wel en niet mee verhuizen, dat was de vraag. Dus extra handen waren welkom. Met mijn achtergrond en kennis in diverse archieven en de vredesbeweging kwam het goed uit even mee te helpen. Mooi om al die herinneringen weer tegen te komen. Het Vredesmuseum heeft een ruim aanbod aan boeken, een hele bibliotheek!, maar helaas niet gedocumenteerd!

Na de verhuizing van het museum, begon ik deze schat aan informatie te ontsluiten. In samenwerking met het Vredesburo Eindhoven, dat een digitale bibliotheek heeft, beschrijf ik de boeken. Spoedig zijn er al een aantal te leen via het Vredesburo. Deze digitale bibliotheek van het Vredesburo verdient zeker aandacht. De aanwezigheid van de geschiedenis van geweldloosheid, Dodewaard, de dienstweigeraars, conferenties, Gandhi, fotoboeken, Kernenergie en ontwapening etc., een bron van informatie voor naslagwerk en studie in deze unieke digitale bibliotheek, waar de boeken van het Vredesmuseum nu ook te leen zullen zijn.

Literatuur, actieboeken, biografieën, studies, etc. Er is zo veel gebeurd, dat mag niet ongelezen blijven en vergeten worden. Een aanrader om eens rond te kijken in deze digitale bibliotheek en wellicht weer eens een boek te lenen. De opslag van de boeken baart mij nog wel zorgen. De boeken zijn alleen via de digitale uitleenbibliotheek openbaar en toegankelijk voor iedereen.

Immiddels is het museum van Gouda tijdelijk verhuisd naar Rotterdam. Ook ik ben verhuisd naar Rotterdam. Een stad met een groots verleden van oorlog en vrede. Ik hoop dat het Vredesmuseum in de Doopsgezinde kerk een druk bezochte plaats gaat worden. Ik wil daar graag een steentje aan bijdragen. Er zijn ook vredesdichters actief in Rotterdam. In de vredesweek kan samen met de Doopsgezinde gemeente een PeaceWalk of een dichters-bijeenkomst georganiseerd worden in de stad van Erasmus. Zo kan met meer vrijwilligers en nieuwe initiatieven een toekomst voor het museum en een vernieuwde Vredesbeweging ontstaan. Wie komt Nora Bosscher en mij hierin ondersteunen?

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken voor uw bijdrage over **2019**.

Als u gewend bent in het najaar te betalen, kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.

LET OP!! Opmerkingen die u op de acceptgirokaart schrijft, bereiken ons niet. Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje of een brief.

VREDESMUSEUM IN ROTTERDAM

Sinds december 2018 heeft het Vredesmuseum tijdelijk onderdak gevonden bij de Doopsgezinde Gemeente, Noordmolenwerf 1-3 Rotterdam. Daar is ook de tentoonstelling Vergeven & Verzoenen te zien. De expositie is te zien als de kerk open is, bijvoorbeeld rondom de kerkdienst op zondag. Vanaf mei ook elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 2. 's Middags (vanaf 3 uur) verzorgt de Doopsgezinde Gemeente 'muziek en verhalen', dus je kan er een heel dagje van maken.

Op 4 mei organiseren we onze eerste activiteit, een filosofisch gesprek. *Denken over Vergeving* onder leiding van Dick van Hennik. We hopen tot boeiende nieuwe inzichten te komen over hoe je met een conflict of met een levensveranderende gebeurtenis om kan gaan. Vanwege Dodenherdenking is er speciale aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf actief aan de slag gaan. We gaan (zelf aangedragen) stellingen onderzoeken, ontleden en uitdiepen.

We gaan op de eerste zaterdag van de maand vaker van dit soort activiteiten aanbieden, altijd met een relatie tot de tentoonstelling en uiteraard Vrede.

Nieuwsgierig naar die activiteiten? Meer informatie kan je vinden op onze website, facebook of twitter. Of kom gewoon even langs, we zijn er elke eerste zaterdag van 10 tot 2!

Nora Bosscher, conservator

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2018

In het afgelopen jaar heeft het Museum weer diverse en veelzijdige activiteiten ontplooid. Ons museum in Gouda moest in november helaas verplaatsen naar de Doopsgezinde kerk in Rotterdam. Natuurlijk waren er nog steeds reizende tentoonstellingen in het land. Voor beide gaat onze dank uit aan Nora Bosscher, onze conservator. We verwelkomen Hans Matheeuwsen namens het Vredescentrum Eindhoven in het Algemeen Bestuur.

Van de 289 (vorig jaar 305) donateurs in ons bestand betaalden er 194 (vorig jaar 210). Er kwamen 3 donateurs bij (vorig jaar geen), 19 beëindigden hun donateurschap (vorig jaar 18). Het bedrag dat de donateurs bijeenbrachten, was € 7718 tegen € 7250 vorig jaar en € 7000 begroot. Per donateur werd gemiddeld € 39,78 bijgedragen tegen € 34,52 vorig jaar.

Ook in 2018 werkten we samen met het Verzetsmuseum Zuid-Holland. De verhuisplannen van dit Verzetsmuseum kregen vaste vorm. In de zomer verdween de beeldentuin en op 1 november sloten de deuren op de Turfmarkt 30. Na een grootscheepse verbouwing hoopt het museum medio 2020 (onder een nieuwe naam) haar deuren te openen op de nieuwe locatie. Het Vredesmuseum hoopt daar ook een plekje te krijgen. Door de sluiting van het Verzetsmuseum Zuid-Holland, moest ook ons Museum op zoek naar een (tijdelijke) locatie. Deze werd gevonden in de Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam.

In 2018 organiseerden we voor het eerst een Vredesweek in Gouda. Het Museum werd hiervoor Vredesambassade (van PAX). Niet elke activiteit werd even drukbezocht, maar met name de graffiti-workshop, de film en het mini-vredesfestival waren zeer geslaagd.

Door veel andere activiteiten en wegvallen van vrijwilligers lag in 2018 het werk aan de website bijna stil. De beschrijving en publicatie van onze fotocollectie zal dan ook pas in 2019 worden voltooid. Het werk aan onze affichocollectie en aan onze filmcollectie stagneert nog steeds. Slechts enkele nieuwe items werden toegevoegd aan de online-leeszaal en ons Youtube-kanaal.

De website werd in 2018 66.180 keer bezocht (in 2016 47.675 keer) door 48.574 bezoekers (2016: 28.487) die samen 135.316 pagina's bekeken (2016: 150.609). Meer bezoekers dus die minder pagina's bekeken. Een goede verklaring is daar niet voor. Het totale aantal hits steeg van 1.266.835 naar 1.911.121 dit jaar. Een stijging met 51%. In 2016 werd daarvan 74% gedetecteerd als afkomstig van robots en dit jaar was dat 85%.

Chris Geerse, penningmeester

Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam:

adres:

postcode: plaats:

**Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Ezelsveldlaan 212, 2611 DK Delft.**

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon

Hoofdredactie: Jolanda Holleman

Redactieadres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam

Telefoon: 020-668 1868 (ma. t/m do. 14.00 - 17.00 uur)

b.g.g. 015-785 01 37

e-mail: info@vredesmuseum.nl

website: www.vredesmuseum.nl